

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,
Είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ, ως προσκυνητής για να προσευχηθώ μαζί σας. Γιατί όμως ερχόμαστε σε αυτό εδώ το προσκύνημα; Γιατί αυτό είναι ένα Άγιο μέρος: Είναι ο Ιερός Ναός της Παναγίας Φανερωμένης όπου τιμάμε την Παναγία και με την χάρη της απελευθερωνόμαστε freed από την αμαρτία.

Τι είναι όμως η αμαρτία; Επιτρέψτε μου να σας πω μια ιστορία. Κάποτε στην Κίνα, δύο αδέρφια πήγαν για προσκύνημα σε ένα ψηλό βουνό όπου υπήρχε ένα γνωστό Ιερό του Βούδα. Στην πορεία τους συναντήθηκαν με έναν Βουδιστή μοναχό που επέστρεφε από το Ιερό και τον ρώτησαν πόσο απείχαν ακόμα από αυτό.

Ο μοναχός τους απάντησε: «Θα χρειαστείτε τρεις μέρες για να φτάσετε εκεί. Πιστεύω ότι και οι δύο θα θέλατε να ζητήσετε από τον Βούδα να εκπληρώσει τις επιθυμίες σας με αυτό το προσκύνημα. Επιτρέψτε μου να σας δώσω μια συμβουλή ως δώρο.»

"Ναι φυσικά.» συμφώνησαν τα δύο αδέρφια.

Ο μοναχός συνέχισε να λέει, «Αν κάποιος από εσάς θέλει να εκπληρωθεί η επιθυμία του, πρέπει να την μοιραστεί με τον άλλο. Ωστόσο, αυτός που πρώτος λέει στον άλλον την επιθυμία του, η επιθυμία του εκπληρώνεται, αλλά ο άλλος θα κερδίσει το διπλάσιο από την ίδια επιθυμία.» Μετά από αυτό, ο μοναχός έφυγε.

Τα δύο αδέρφια συνέχισαν το ταξίδι τους. Την πρώτη μέρα ήταν καλός ο ένας με τον άλλο, αλλά ο καθένας συνέχιζε να ρωτάει τον άλλον να πει πρώτος την επιθυμία του. Τη δεύτερη ημέρα, και οι δύο με επιχειρήματα προσπαθούσαν να πείσουν τον άλλο. Την τρίτη ημέρα η συζήτηση μετατράπηκε σε διαμάχη. Έτσι όταν έφτασαν στο Ιερό, και οι δύο ήταν πολύ εξοργισμένοι.

Τελικά, θυμωμένοι, και οι δύο εξέφρασαν τις επιθυμίες τους ταυτόχρονα. Ενώ ο μικρότερος αδερφός έλεγε: «Θέλω να γίνω τυφλός από το ένα μάτι», ο μεγαλύτερος αδερφός είπε «θέλω να γίνω κουτσός στο ένα πόδι.»

Αμέσως ο μικρότερος έγινε τυφλός στο ένα μάτι και κουτσός σε δύο πόδια, ενώ ο άλλος τυφλός στα δύο μάτια και κουτσός στο ένα πόδι. Αυτή είναι μια θλιβερή ιστορία, επειδή ήταν τόσο επιβαρυνμένοι από την αμαρτία ώστε προτιμούσαν να πληγώνουν ο ένας τον άλλον.

Αυτό το Ιερό είναι ένας ιερός τόπος όπου οι άνθρωποι έρχονται για να αποκτήσουν τη χάρη της θεραπείας.

Για την απελευθέρωσή μας από την αμαρτία, ο Ιησούς πέθανε στον Σταυρό. Η Μαρία παρέμεινε κοντά Του. Και τότε ο Ιησούς της είπε: «Γυναίκα, αυτός είναι ο γιός σου.» Από εκείνη την εποχή, έγινε η Μητέρα όλων και ποτέ δεν μας αφήνει χωρίς βοήθεια.

Στις αρχές του 13ου (δέκατου τρίτου) αιώνα, οι Μωαμεθανοί καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας. Χιλιάδες χριστιανοί συλλαμβάνονται

αιχμάλωτοι ή μεταφέρονται στην Αφρική, όπου πωλούνται ως σκλάβοι. Υποφέρουν τα πάντα, κινδυνεύουν να χάσουν ακόμη και την πίστη τους.

Στα 1218 (χίλια διακόσια δέκα οκτώ), την παραμονή της εορτή της απελευθέρωσης του Αποστόλου Πέτρου από τον άγγελο, (την 1^η πρώτη Αυγούστου σύμφωνα με το τότε εορτολόγιο), η Παναγία, μητέρα όλων των ανθρώπων, εμφανίστηκε σε τρεις ευλαβείς δεινούς και πιστούς άνδρες, την ίδια νύχτα και σε τρεις διαφορετικούς τόπους. Τους είπες την επιθυμία της να ιδρύσουν ένα νέο Μοναχικό Τάγμα που θα έχει ως ιδιαίτερο σκοπό την απελευθέρωση και τη σωτηρία των δυστυχισμένων αυτών αιχμαλώτων, με κάθε δυνατό τρόπο, ακόμη και με την προσφορά της ζωής των μοναχών. Οι τρεις αυτοί άνδρες ήταν ο λαϊκός Πέτρος Νολάσκο, ο ιερέας Ραϊμόνδος Ντε (de) Πενιαφόρ και ο βασιλιάς της Αραγωνίας Ιάκωβος.

Το τάγμα, που εδρεύει επίσημα στην Ισπανία, εγκρίθηκε από τον Πάπα Γρηγόριο τον ένατο και πήρε το όνομα της Παναγίας του Ελέους. Αργότερα στην εποχή του Πάπα Ιννοκέντιου δωδέκατου, εξαπλώθηκε σε άλλες χώρες.

A. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές,

Στην ιστορία τα δύο αδέλφια πήγαν σε ένα βουνό για προσκύνημα, αλλά λόγω της αμαρτίας έβλαψαν ένας τον άλλον. Ο Ιησούς και η Μαρία ανέβηκαν στο Γολγοθά και δέχθηκαν να πληγωθούν. Ο Ιησούς καρφώθηκε στον Σταυρό και η Μαρία μοιράστηκε τον πόνο του. Με τον θάνατο του ο Ιησούς πέτυχε τη συγχώρεση των αμαρτιών για όλους μας. Η Μαρία, Μητέρα όλων, θέλει να μας βοηθήσει να λάβουμε αυτή τη συγχώρεση, την αληθινή μας απελευθέρωση. Σήμερα στο προσκύνημά μας, ας προσευχηθούμε ο ένας για τον άλλον και για την απελευθέρωσή μας από τις αμαρτίες.