

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΙ.Κ.Ε.Δ.Ε. κ.Στέφανου Προβελέγγιου,
στην ημερίδα με θέμα:
«Ο επίσκοπος Σύρας Ιωάννης-Ανδρέας Κάργας και η εποχή του»**

Σύρος 18 Αυγούστου 2017

Ευρισκόμενος στο Λουξεμβούργο όπου υποδέχτηκα το τέταρτο εγγόνι μου, απολαμβάνοντας στιγμές μεγάλης χαράς και συγκίνησης, η σκέψη μου στρέφεται στη σημερινή ημερίδα, η διοργάνωση της οποίας απαίτησε ωρίμανση δύο και πλέον χρόνων, και που τελικά πραγματοποιείται χάρη στο θερμό εναγκαλισμό της ιδέας από τον Σεβασμιώτατο Επίσκοπο π. Πέτρο, τον οποίο ιδιαίτερα ευχαριστεί η ΚΙ.Κ.Ε.Δ.Ε. κι εγώ προσωπικά.

Την αιτία της εκδήλωσης αυτής, είναι γνωστό ότι αποτέλεσε η συμπλήρωση τετρακοσίων χρόνων από το μαρτυρικό θάνατο του Καθολικού Επισκόπου Σύρου Ιωάννη-Ανδρέα Κάργα από τον Τούρκο ναύαρχο στο Αιγαίο Αλή Τσελεπή Καπουδάν Πασά, αλλά και η διαπίστωση ότι παραμένει προβληματισμός για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την εξέλιξη αυτή, λόγω ελλείψεων, ανακριβιών και αντιφάσεων, που μέχρι σήμερα διαπιστώνονται στις γνωστές γραπτές μαρτυρίες για το δραματικό τριήμερο 15-17 Οκτωβρίου 1617.

Ποιος είναι όμως ο Επίσκοπος Ιωάννης-Ανδρέας Κάργας; Αρκεί ο απαγχονισμός του στο πιο ψηλό κατάρτι της τουρκικής ναυαρχίδας για να διατηρηθεί στη μνήμη τετρακόσια χρόνια και σήμερα να πραγματοποιείται ειδική εκδήλωση για αυτόν; Από πολλούς χαρακτηρίζεται ως η πιο σημαντική προσωπικότητα στη θρησκευτική ιστορία της Σύρου, ο διαπρεπέστερος των Επισκόπων της Σύρας επί Τουρκοκρατίας! Είναι αυτός που εφαρμόζοντας αυστηρά τις αποφάσεις της Συνόδου του Τριδέντου και των περί μικτών γάμων διατάξεων αυτής, «οδήγησε στο λατινικό τυπικό όλους σχεδόν τους Έλληνες της Σύρας», όπως γράφει το 1626 ο Επίσκοπος Άνδρου Πουκιarella.

Όλα αυτά κρινόμενα με τα σημερινά δεδομένα φαίνονται αδιανόητα και σίγουρα οι ενέργειες του Κάργα θα χαρακτηρίζονταν εμπνεόμενες από εμπάθεια, φανατισμό, εσωστρέφεια κι ένα σωρό άλλα ουσιαστικά. Τα ιστορικά γεγονότα όμως κρίνονται με τα ισχύοντα την εποχή που διαδραματίζονται. Γι' αυτό εκτός από την προσωπικότητα του Κάργα, θα παρουσιασθούν όλα τα δεδομένα που χαρακτηρίζουν την εποχή του, την εποχή της αντιμεταρρύθμισης τον 17^ο αιώνα και κυρίως το πρώτο μισό αυτού. Πιστεύω ότι θα γίνει αναφορά στις σχέσεις Καθολικών και Ορθοδόξων- ήταν αδελφικές όπως σήμερα; - στις συνθήκες ζωής των κατοίκων, σε δημογραφικά στοιχεία, στην πειρατεία και σε άλλα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της εποχής εκείνης. Για το σκοπό αυτό μερικοί από τους εκλεκτούς ομιλητές πραγματοποίησαν την περασμένη άνοιξη ταξίδια για να μελετήσουν ειδικά αυτά τα γεγονότα μέσα από τα αρχεία της Ρώμης και της Βενετίας. Οι ευχαριστίες μας προς αυτούς αποτελούν την ελαχίστη αναγνώριση του σημαντικού έργου που επιτέλεσαν και που θα μας παρουσιάσουν.

Ιδιαίτερως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωρόθεο Β' για την ευγενική αποδοχή της προσκλήσεώς μας περί συμμετοχής της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου στην εκδήλωση αυτή με ομιλητή της επιλογής του. Έτσι έχουμε μαζί μας τον Καθηγητή Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ κ. Εμμανουήλ Καραγεωργούδη, ο οποίος πιστεύω ότι θα μας εκπλήξει με το θέμα του, προβληματίζοντάς μας για θέματα που καθόριζαν τις σχέσεις Ορθοδόξων και Καθολικών στις Κυκλάδες τον 17^ο αιώνα.

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους εκλεκτούς ομιλητές τον κ. Κώστα Δανούση, τον αδελφό Νικόλαο Ρούσσο, τον κ.Μπεν Σλοτ (Ben Slot), την κα Αγγελική Πανοπούλου, τον κ.Κώστα Τσικνάκη - εκ των οποίων οι τρεις τελευταίοι, παρά τα προσωπικά τους κωλύματα που δεν τους επέτρεψαν να είναι κοντά μας, φρόντισαν για τις εισηγήσεις τους- τον π. Μάρκο Φώσκολο και την κα Μαρία-Θηρεσία Δαλεζίου για την ουσιαστική τους συμβολή στην πραγματοποίηση αυτής της ημερίδας, την αδελφή Άννα, ηγουμένη της Μονής των αδελφών του Ελέους, που μας φιλοξενεί, τα μέλη της ΚΙ.Κ.Ε.Δ.Ε. κα Άννα Λεβαντίνου, Γενική Γραμματέα, Καθηγήτρια Γαλλικής και Ελληνικής Φιλολογίας και τον κ. Δημήτρη Λεβαντή, Δικηγόρο, που ειδικά ταξίδεψαν στη Σύρο, ως εκπρόσωποι της ΚΙ.Κ.Ε.Δ.Ε. και τέλος για άλλη μια φορά τον Καθολικό Επίσκοπο π. Πέτρο για όλα και **εννοώ όλα** όσα έκανε για να φωτισθούν γεγονότα, που, αν και τερακόσια χρόνια πριν, εξακολουθούν να διαμορφώνουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού μας.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!