

ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΛΑΣΑΛΙΑΝΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΣΤΗ ΣΥΡΟ

Τις τελευταίες Κυριακές ο Ιησούς επιθυμεί να μας περιγράψει την ταυτότητά του. Θυμάστε; μας είπε: Εγώ είμαι ο καλός ποιμένας, εγώ είμαι η πόρτα των προβάτων, εγώ είμαι το κλήμα εσείς οι κληματοβεργες, και μας ζήτησε να μείνουμε ενωμένοι μαζί του. Σήμερα μας αποκάλεσε φίλους του, γιατί μας έκανε γνωστά όλα όσα άκουσε από τον Πατέρα του και Πατέρα μας. Και έτσι φτάνει στο να μας δώσει τη δική του εντολή, η οποία συμπεριλαμβάνει όλες τις άλλες εντολές, ακούσαμε σήμερα: «*Να αγαπάτε ο ένας τον άλλο όπως εγώ σας αγάπησα*». Ο άγιος Ιωάννης Βαπτιστής Δελασάλ, δίχως άλλο έκανε πράξη στη ζωή του αυτή την εντολή του Ιησού, αγαπόντας τον κάθε συνάνθρωπό του, αλλά πρώτα και πάνω από όλα τα παιδιά και τους νέους στους οποίους αφιέρωσε και όλη του τη ζωή και δράση.

Ο Ιωάννης Βαπτιστής Δελασάλ γεννήθηκε στην πόλη Ρέμς της Γαλλίας το 1651 κι εκεί ολοκλήρωσε σπουδές του. Γεμάτος από ιεραποστολικό ζήλο αντιλαμβάνεται έγκαιρα την αδυναμία της δημόσιας εκπαίδευσης να παράσχει μία πλήρη και οργανωμένη εκπαίδευση, κυρίως στα παιδιά εκείνα, των οποίων οι γονείς αντιμετώπιζαν μεγαλύτερα προβλήματα επιβίωσης. Η απόφαση του να συστήσει δωρεάν σχολεία για τα άπορα παιδιά θα τον συνεπάρει και γρήγορα θα θέσει τις βάσεις για την πραγματοποίηση του φιλόδοξου αυτού σχεδίου.

Το 1681 σε ηλικία 30 ετών, ιδρύει, το «**Τάγμα των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολείων**». Σύντομα, μαζί με τους συνεργάτες του θα αναδειχθεί σ' έναν πρωτοπόρο παιδαγωγό, εισάγοντας μία επαναστατική καινοτομία στο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα: μαθήματα στην καθομιλουμένη, στη γλώσσα του λαού και ταυτόχρονη διδασκαλία γραφής και ανάγνωσης στα παιδιά κάθε τάξης, ανάλογα με την ηλικία τους. Πολύ γρήγορα θα οργανώσει οικοτροφεία, σχολές Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ δεν θα διστάσει να μετατρέψει ακόμη και τα αναμορφωτήρια ανηλίκων σε επαγγελματικές και τεχνικές σχολές. Με το θάνατό του άφησε πίσω του περισσότερους από 10.000 μαθητές και 275 Αδελφούς να διδάσκουν σε 23 πρότυπα σχολεία σ' ολόκληρη τη Γαλλία.

Σήμερα, τα σχολεία αυτά έχουν πολλαπλασιαστεί σε 1.049 σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου 5.000 μοναχοί και 80.000 λασαλιανοί εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε 940.000 παιδιά τα διδάγματα και την παιδαγωγική μέθοδο του ιδρυτή τους, που από την αγιωνυμία του το 1900, ανακηρύχθηκε προστάτης όλων των χριστιανών εκπαιδευτικών.

Αγαπητοί μου,

σήμερα γιορτάζουμε τα **100 χρόνια** της παρουσίας των Αδελφών των Χριστιανικών Σχολών στη Σύρο αλλά και την πανήγυρη του ιδρυτού αυτής της μοναχικής κοινότητας. Για 100 χρόνια αυτοί οι αδελφοί μας, έκαναν να ακουστεί η φωνή του Χριστού ανάμεσα σε χιλιάδες παιδιά. 100 χρόνια προσφοράς και διαθεσιμότητας στους νέους, 100 χρόνια γνήσιας εκπαιδευτικής και αυθεντικής λασαλιανής μαρτυρίας. Οι πρώτοι μοναχοί του Δελασάλ θα φθάσουν στη Σύρο το καλοκαίρι του 1914. Οι αδελφοί μέσα στα γεγονότα του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου, ανοίγουν το σχολείο στις 5 Οκτωβρίου 1914 με μόλις 5 μαθητές σε ένα οίκημα κοντά στον Άγιο Σεβαστιανό.

Από τότε και ως σήμερα έχουν συμβεί πολλά γεγονότα που αποτελούν την ιστορία του Σχολείου «των Φρέρ» αλλά και της μοναχικής κοινότητας των Αδελφών στη Σύρο. Τα προβλήματα μικρά και μεγάλα δεν έλειψαν σε καμιά χρονική περίοδο της 100χρονης ιστορίας τους, αλλά βάζοντας οι Αδελφοί πάνω από όλα, το καλό μαθητών τους, κατάφεραν να δώσουν σε χιλιάδες παιδιά στέρεη χριστιανική και ανθρωπιστική μόρφωση. Έτσι φθάνουμε στο σήμερα όπου στις εγκαταστάσεις του Σχολείου λειτουργούν παιδικός σταθμός, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό όπου φοιτούν συνολικά 150 παιδιά. Μέσα από τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές και επιστημονικές αντιλήψεις, προσφέρουν σε παιδιά του νησιού μας άριστη σχολική και πνευματική μόρφωση, θεμελιωμένη στην αγάπη και στην επικοινωνία. Με πρότυπο πρόγραμμα σπουδών, άρτια οργανωμένες σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, με εξωσχολικές δραστηριότητες που βοηθούν τους μαθητές να καλλιεργήσουν τα εικαστικά, τη μουσική, το θέατρο, τις νέες τεχνολογίες, την περιβαλλοντική αγωγή, καθώς και τον αθλητισμό, παραμένει πάντα πιστό στην πλούσια παράδοσή του και στις αρχές του ιδρυτή του Τάγματος Ιωάννη Βαπτιστή Δελασάλ.

Διατρέχοντας τους κανονισμούς και τις αρχές του εκπαιδευτικού τους προγράμματος ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί την ποιότητά τους. Οι μοναχοί αλλά και οι εκπαιδευτικοί του Δελασάλ που μαρτυρούν την ίδια πνευματική ιδεολογία, όπως και ο ιδρυτής τους, μέσα στα κείμενά του:

- θεωρούν ότι κέντρο της παιδείας που παρέχει είναι ο άνθρωπος και σκοπός του η διανοητική, σωματική, ηθική και πνευματική καλλιέργεια του νέου,
- εξακολουθούν να πιστεύουν στον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης για το μέλλον των ανθρώπων και της κοινωνίας,
- είναι ανοιχτοί στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία της τρίτης χιλιετίας, προσφέροντας στους μαθητές τους παιδεία θεμελιωμένη στην επικοινωνία, την αγάπη και τη συνεργασία,
- επιδιώκουν τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής κοινότητας, όπου διδακτικό προσωπικό, γονείς, μαθητές και απόφοιτοι, χάρη στη συνεργασία, προάγουν ένα μορφωτικό πλαίσιο που είναι προσανατολισμένο στη σύγχρονη ζωή και που βασίζεται στην ανθρωπιστική και χριστιανική μόρφωση των παιδιών.

Όλοι όσοι ανακαλύπτουν την ομορφιά της λασαλιανής εκπαίδευσης και στρατεύονται κάτω από το παιδαγωγικό σχέδιο του Δελασάλ, μέσα από την Πρόταση Αγωγής των νέων που ο ίδιος οραματίστηκε, προσφέρουν εκπαίδευση στα παιδιά και στους νέους και εμβαθύνουν όχι μόνο στην διανοητική αλλά και στην πνευματική διάσταση των νέων ανθρώπων που καλούνται να διαπλάσουν.

Οι λασαλιανοί εκπαιδευτικοί στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο φορείς του οράματος του Δελασάλ αναπτύσσουν το εκπαιδευτικό τους σχέδιο στη βάση της ανθρωπίνης φύσης, της χριστιανικής αγωγής, της καλής συμπεριφοράς και των καθαρών χριστιανικών κινήτρων. Καλή καρδιά, καλοσύνη και αδελφοσύνη είναι τα θεμέλια ύπαρξης του λασαλιανού σχολείου και κυρίως αγάπη που προσφέρεται αδιάκριτα σε κάθε άτομο και κυρίως σ' εκείνους που έχουν μεγαλύτερη βοήθεια και ανάγκη. Πρόκειται για την αρετή της βιωμένης αδελφοσύνης που καθίσταται απαραίτητο κριτήριο για την αυθεντικότητα ενός λασαλιανού σχολείου. Οι μαθητές που βρίσκονται στην καρδιά, στο κέντρο του σχολείου δεν είναι απαραίτητο να ασπάζονται τη χριστιανική πίστη μέσα στα πλαίσια μιας κοινότητας, είναι υποχρεωμένοι όμως, να μαθαίνουν να ζουν και να δρουν όλοι με αγάπη, μέσα σε πνεύμα αδελφοσύνης. Οι λασαλιανοί μοναχοί και οι εκπαιδευτικοί του Δελασάλ, εσείς Αδελφοί μου, που γιορτάζετε την επέτειο σας και μοιράζεστε τη χαρά σας μαζί μας, «**δεν μπορείτε**», όπως κι οι ίδιοι συχνά λέτε, «**να εκπαιδεύετε σωστά αν δεν αγαπάτε αρκετά**». Συνεπώς, ζώντας την αποστολή σας χωρίς σύνορα, χωρίς όρια, σαν αδέρφια που ιδρύετε κοινότητες σ' ολόκληρο τον κόσμο, ευαγγελίζοντας τη χαρά του Ευαγγελίου και το μεγαλείο των εκπαιδευτικών σας οραματισμών, παρά τις ήττες και παρά τις απογοητεύσεις, παρά το μαρασμό που παρατηρείτε συχνά στις κλήσεις, ως είναι η επέτειος αυτή μια νέα πρόκληση, για να ανανεώσετε τη στρατευσή σας στο πολύτιμο έργο σας. Συνεχίστε να είστε οι ευαγγελιστές της ελπίδας ανάμεσα στους νέους και όχι μόνο τους προνομιούχους, αλλά, όπως και ο Άγιος Ιδρυτής σας να βρίσκεστε πάντα ανάμεσα στους φτωχούς και στους αδυνάτους, στους μετανάστες και σ' όσους χτυπούν τη πόρτα σας. Δεν είστε μόνοι σας, ο Χριστός είναι ανάμεσα σας, μαζί σας. Και όλοι εμείς είμαστε μαζί σας με την αγάπη μας και την συμπάθειά μας.

Σας εύχομαι χρόνια πολλά κι ευλογημένα, σ' εσάς, για την αποστολή σας, στους καθηγητές και δασκάλους των σχολείων σας, στους μαθητές σας, στους γονείς τους, και σε όλες και όλους τους εδώ παρόντες.

+ Πέτρος
Καθολικός Επίσκοπος Σύρου, Θήρας και Κρήτης